

Διαδικτυακές Συναντήσεις Υποψηφίων Διδασκόντων

Πρώτος κύκλος: αρχαία φιλοσοφία

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας «Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) με χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση του Πρώτου Κύκλου Διαδικτυακών Συναντήσεων Υποψηφίων Διδασκόντων.

Πρόκειται για ένα βήμα φιλικής παρουσίασης του ερευνητικού έργου των υποψηφίων διδασκόντων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Απευθύνεται κυρίως σε ερευνήτριες και ερευνητές που βρίσκονται στο στάδιο σύνταξης διατριβής στην αρχαία φιλοσοφία, καθώς επίσης και σε όσες/όσους εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα ή βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της ακαδημαϊκής τους πορείας και επιθυμούν να συζητήσουν τα πορίσματα της ερευνητικής τους εργασίας. Στόχος των συναντήσεων είναι η καλλιέργεια και ενίσχυση του ακαδημαϊκού διαλόγου, η γνωριμία των μελών της ερευνητικής κοινότητας και η γόνιμη συνεργασία τους σε θέματα που άπτονται του χώρου της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.

Η συμμετοχή στις εργασίες της ομάδας είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

Ο πρώτος κύκλος θα ολοκληρωθεί την Άνοιξη του 2021.

Επιστημονική υπεύθυνη: Χλόη Μπάλλα

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις εργασίες της ομάδας, εγγραφή στο zoom, ή για κάθε άλλη πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Καλλιόπη Παπαμανώλη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος ΦΚΣ: kalliopi.papamanoli@gmail.com

Το πλήρες πρόγραμμα του εξαμήνου θα ανακοινωθεί στο επόμενο διάστημα.

Η 1η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την **Κυριακή 17.1.2021** και ώρα **16.00**, με εισηγήτρια την κυρία Άννα Ντιντή, Υποψήφια Διδάκτορα του Τμήματος ΦΚΣ, με τίτλο

«Η πρόσληψη της σωκρατικής επαγωγής από τον Αριστοτέλη»

Περίληψη

Κάθε τυπική ιστορία της επαγωγής ξεκινά με τον Αριστοτέλη. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αριστοτέλης γενναιόδωρα απονέμει τα εύσημα στον Σωκράτη για τους έπακτικούς λόγους και εγκαινιάζει έτσι τη μακρά παράδοση των στοχαστών της αρχαιότητας που

ταυτίζουν τη φιλοσοφική αξιοποίηση της επαγωγής με τον Σωκράτη. Ο Αριστοτέλης κληρονομεί έναν ήδη γνωστό φιλοσοφικό τόπο, είναι όμως αυτός που κάνει την πρώτη απόπειρα να συστηματοποιήσει τις λειτουργίες της επαγωγής, να εξηγήσει τη φύση της και να ορίσει τους σκοπούς της χρήσης της στον φιλοσοφικό λόγο. Στα περί επαγωγής χωρία του αριστοτελικού έργου συναντάμε συχνά, άλλοτε έμμεσα και άλλοτε ρητά, τη διάκριση της σωκρατικής από την πλατωνική συμβολή στην επαγωγική σκέψη και ειδικότερα στη σχέση της τελευταίας με την αναζήτηση ορισμών. Το κεφάλαιο αυτό της διατριβής μου εστιάζεται σε αυτές ακριβώς τις αριστοτελικές διερευνήσεις της επαγωγής που δίνουν δείγματα ενός διαλόγου με τη σωκρατική παράδοση, καθώς παρουσιάζονται ως πρόσληψη και ανασυγκρότηση της σωκρατικής επαγωγής. Το κρίσιμο ζητούμενο αυτής της εργασίας είναι να προσπαθήσει να κατανοήσει σε ποιο ή ποια ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει ο Αριστοτέλης πραγματευόμενος την επαγωγή και πώς αυτά μπορεί να προάγουν τη δική μας κατανόηση της σωκρατικής διαλεκτικής.